



□ Antares, Middelweg 20 in Starnmeer (gemeente Graft-De Rijk).

Foto Studio Wick Natziij

Een ster in de Starnmeer

Van onze verslaggever
ED DEKKER

STARNMEER — De stolp aan de Middelweg 20 in de Starnmeer ontleent haar naam 'Antares' aan een van de grootste sterren van het heelal. De naam is tien jaar geleden geschonken door Ingrid de Paus (1958). Zij en haar man Cor Reijne (1950) hebben de hoeve behoed voor sloop. De boerderij heette eerder Hilda Hoeve. En nog eerder luidde de naam De Boterton.

Antares is niet meer agrarisch in gebruik. Jan Hermanus Wegener (1910-1990) was er de laatste veehouder. Als onderwijzer kwam hij na zijn huwelijk in 1935 met Hillegond Cornelisje Jongens (1913-1972) op de boerderij. Kort na de oorlog verrijkte hij met de komst van een nieuwe poort de stolp met de aanduiding 'Hilda Hoeve', naar de naam van zijn vrouw. Wegener verhuisde in 1982 naar Heiloo. Cor Reijne, nu wonend in West-Graftdijk, kocht twee jaar nadien feitelijk een bouwval. Alleen de voormuur en het vierkant stonden nog goed overeind. Reijne herbouwde de boerderij.

In 1988, nadat de klad in de kalverenmesterij was gekomen, verliet het echtpaar Reijne de fraai geworden stolp. Ingrid Reijne-Paus, terecht blijvend trots op het resultaat van alle inspanningen, vond 'Antares' een toepasselijke naam.

Nooit gedacht

„De boerderij is een van de grootste van de Starnmeer. Vroeger werd deze polder Stermeer genoemd. Ik zie in de Starnmeer ook de vorm van een ster.” De Antares is de helderste ster in het sterrenbeeld Schorpioen. De afstand tot de aarde is 520 lichtjaren, de helderheid bedraagt negenduisend maal die van de zon. De naam Starnmeer heeft overigens hoogstwaarschijnlijk niets van doen met een ster. Plaatsnaamdeskundige Jan Pannekeet uit Heiloo vermoedt dat het meer is vernoemd naar de talrijke sterns (visdiepjes) die er broedden voor de drooglegging in 1643.

Met z'n tienden

Henk Drayer (1940) en zijn vrouw Ria Groot-Hulze handhaafden de naam toen zij vijf jaar geleden de stolp betrokken. Antares biedt thans onderdak aan tien personen: Henk en Ria, dochter Ingrid en haar man Marcel Quax, zoon Henk en zijn vrouw Gerbina Schimmel en vier kleinkinderen.

Antares en Hilda Hoeve heette eerst De Boterton, zo weet Bram Wegener (1940). Deze zoon van genoemde Jan Wegener woont naast de boerderij, de plek waar hij is geboren. „De stolp staat ongeveer in het midden van de Starnmeer. Daar

ligt 't beste land. Dat leverde veel melk van goede kwaliteit op, die vroeger op de boerderij werd gekarnd tot boter. Vandaar De Boterton.”

Het is niet bekend wanneer de boerderij zo heette. Jan Wegener had de hoeve geërfd van zijn schoonvader, Reindert Jongens (1878-1973). Hij, getrouwd met Grietje Groot (1883-1958) boerde er jarenlang. Voor hem zaten er zijn schoonouders, Pieter Groot (1860-1939) en Hillegonda Mus (1861-1944). De boerderij is herbouwd in 1882. Dat deed Pieter Mus (1832-1893), gehuwd met Mijnoutje Ploeger. Hun schoonzoon, de genoemde Pieter Groot, kwam op de herbouwde stolp. Pieter Mus, die boerde in de Purmer, had de *huismanswoning* in de Starnmeer met ruim achttiende ha land in 1881 overgenomen van Jan Vennik (1817-1884).

Veeboer Jan Vennik had de boerderij in 1844 gekocht van de erfgenamen van Pieter Knip (1758-1843). Knip, bouwman, was in 1809 eigenaar geworden. Ook bij deze overdracht ontbreekt de naam De Boterton in de officiële papieren. Deze vroegere aanduiding van de huidige Antares zal niet verder hebben gereikt dan de volksmond.