

Alida: Warmenhuizer monument

Van onze verslaggever
ED DEKKER

WARMENHUIZEN — 'Alida' aan de Dorpsstraat in Warmenhuizen is een provinciaal monument. Het pand geldt als goed voorbeeld van een rijk uitgevoerde vaarstolpboerderij van het langhuistype met uitgebouwd voorhuis. Bij de bouw in 1893, zo'n driekwart eeuw voor de ruilverkaveling, lag de boerderij aan de 'Heerenvaart'. Deze brede sloot diende voor de aan- en afvoer van vee en landbouwprodukten. De naam Alida is in de jaren twintig van deze eeuw geschonken door Willem Hillebrandszoon Dekker.

Willem Hillebrandszoon Dekker (1893-1972), landbouwer en voorzitter van de toenmalige Warmenhuizer groenteveiling, kocht de boerderij (op een perceel van 18 are en 30 centiare) in 1922 op een publieke verkoping in de koffiehuis De Moriaan voor de som van / 7.290 (inclusief een aangrenzend erf van 3 are en 88 centiare). Hij verrijkte de boerenplaats met de naam van een vrouw. Niet met die van zijn eigen vrouw, Catharina Reinders (1892-1963), met wie hij in 1916 was getrouwd. Willem Dekker vereerde zijn grootmoeder van vaders kant: Aaltje Bakker. Kennelijk vond hij 'Aaltje' te daags klinken en koos voor de deftige variant Alida.

Familie Frans

Wie was Aaltje Bakker? Zij is op 1 oktober 1868 geboren in Wervershoof. Op 29 januari 1892 trouwde zij te Warmenhuizen, de geboorteplaats van haar echtgenoot Hillebrand Dekker (1864-1940). Hij was arbeider, later landbouwer. Aaltje Bakker overleed te Warmenhuizen op 26 januari 1958. Haar ouders, arbeider Jacob Bakker en Maartje Spruit, hebben in Oude Niedorp gewoond. Aaltje Bakker was de tweede vrouw van Hillebrand Dekker. Hij was in 1886 gehuwd met de toen 19-jarige Marijtje Korn uit Heiloo. Zij stierf ruim drie jaar la-

Nooit gedacht



□ Alida, Dorpsstraat 137-139 te Warmenhuizen.

Foto Studio Wick Natzijs

ter, in 1889. Aaltje Bakker schonk Hillebrand Dekker tien kinderen, als eerste Willem.

Willem Dekker had de boerderij in 1922 gekocht van Pieter Pieterszoon Frans (1873-1934). De boerenplaats kwam uit de nalatenschap van Pieter Frans' ouders, landman Pieter Pieterszoon Frans (1844-1900) en Maartje Blom (1847-1909). Die woonden in Krabbendam. Pieter Frans senior had de boerderij in 1893 laten bouwen, naar mag worden aangenomen voor een van zijn kinderen. Dat zal genoemde zoon Pieter zijn geweest, die in 1896 trouwde met Madeleentje Frans (1873-1952).

Op het perceel stond al een boerderij. Die is kort voor de nieuwbouw geheel gesloopt. Uit kadastrale kaarten blijkt dat de voorganger met de achterzijde op het zuiden lag, tegen de genoemde Heerenvaart.

Pieter Pieterszoon Frans had de *huismanswoning* in 1873 gekocht op een veiling in De Moriaan uit de boedel van landman Arie Swan (1793-1865) en zijn vrouw Antje Bregman (1793-1873). De erfgenamen verkochten toen ook diverse percelen weiland. Die droegen namen als *Het Bogertje*, *Het Hoge en Lage Land*, *Het Ebbegaals of Kerkmeertje*, *De Wester Ebbegaal*, *De Ooster Ebbegaal*, *De Wester Slovis* en *De Ooster Slovis*.

Bram Dekker Antonszoon (1938) is huidig eigenaar van Alida. Hij kocht de boerderij in 1992 van zijn neef en naamgenoot Bram Dekker (1917). Die had Alida in 1959 overgenomen van zijn vader Willem Dekker. Bram Willemszoon, die zeventig jaar op Alida heeft gewoond, stopte in 1970 met zijn tuindersbedrijf. Thans wordt Alida in tweeën verhuurd.